

Verhalenwedstijd

Wat deden je opa en oma vroeger als ze uit school kwamen?

Hoe was het bij hen op school?

Gingen ze weleens een dagje weg, en waarnaar toe?

Gingen ze op vakantie? Hoe was dat dan?

En nog veel meer vragen.

Het thema van de Kinderboekenweek is
geschiedenis.

Wij weten veel van onze geschiedenis o.a. omdat mensen die hebben
beschreven in verhalen.

Schrijf een verhaal over iets uit het verleden.

Ga in gesprek met je opa, oma, buurman, buurvrouw of iemand anders. Vraag hen hoe het vroeger was. Hoe speelden zij, hoe was het op school, gingen ze op vakantie? Enz. Maak hier een mooi verhaal van en schrijf dit op (groep 4 t/m 8) of teken het verhaal en laat je ouders er iets bij schrijven (groep 1 t/m 3).

Lever je verhaal in voor woensdag 7 oktober

