

Pinksteren in de kerk!

Op 23 mei 2021 willen we heel graag Pinksteren vieren met de kinderen.

Met Pinksteren vieren we dat er hoop is en we gaan hoop delen.

We lezen het pinksterverhaal waarin Jezus terugkeert als heilige Geest, maar wat is dat nu? Je kunt Jezus niet zien? Kun je dan in Jezus geloven? Op het moment dat Jezus terugkeert zien de mensen vlammen. Zullen we met elkaar vuur maken en de vlammetjes doorgeven?

Natuurlijk gaan we ook met elkaar zingen en bidden.

Ondanks het Coronavirus willen we dit jaar toch aandacht besteden aan Pinksteren. Wij zouden het heel leuk vinden als een groepje kinderen met ouders op **23 Mei om 10.00 uur naar de Martinuskerk in Noorden** willen komen. Bij goed weer vieren we het buiten zodat we ons gemakkelijk aan alle coronaregels kunnen houden. Na een half uurtje sluiten we de viering weer af.

Vind je het leuk om hier aan mee te doen? meld je dan aan bij Hanriette via bcp_noorden@rkgroenehart.nl.

We hopen jullie 23 Mei te ontmoeten bij de kerk.

Met vriendelijke groet

Hanriette Brouwer namens de werkgroep Regenboogviering.

